MIJN GEDACHT

Oneliners & beelden die overtuigingen illustreren







INLEIDING

Vanuit de Taborgroep en de Arteveldehogeschool mochten we gedurende 2 jaar veel nieuwe directies en beleidsmedewerkers in onderwijs leren kennen. Stuk voor stuk boeiende mensen. We liepen samen een traject: veerkrachtig leiderschap in onderwijs.

Wij inspireerden hen, zij inspireerden ons, zij inspireerden elkaar. Hier en daar bleef er een uitspraak behoorlijk 'plakken'. We hebben ze in dit doosje gebundeld. Uitspraken om kritisch te lezen, naast jouw eigen overtuigingen te leggen, te laten bezinken, te kijken of ze je kunnen inspireren. Vaak mochten we in het begeleidingstraject ervaren: het is de overtuiging die de leider sterk maakt. Mensen groeien pas op het moment dat overtuigingen schuiven.

We delen de overtuigingen graag met jou!

Het is een set kaarten geworden, met oneliners of foto's die je inspireren, die je helpen om gedachten scherper te krijgen, die je helpen om gedachten te nuanceren, kritisch te bekijken of te veranderen. Een opstart voor een leermoment, een reflectie, het delen van een ervaring, het scherper krijgen van beleving, ...

Met dank aan Vlaanderen om het project 'Veerkrachtig leiderschap in onderwijs' mogelijk te maken. Met dank aan zoveel boeiende directeurs en beleidsteams.

NB: Oneliners: geen eigendom, gewoon ergens gehoord, ergens gelezen, goedgekeurd en meegenomen. Met dank aan de respectievelijke 'uitvinders' - Foto's ©eval.









Verander hoe je kijkt. Kijk hoe je verandert.



Hard zijn op inhoud, zacht zijn op relatie.



Als overtuiging schuift, verandert gedrag.



Ervaring is wat je krijgt, nét nadat je het nodig had.



Als je het antwoord niet wil weten, moet je de vraag niet stellen.



Een probleem is niets anders dan een niet gerealiseerd doel.



Het is lastig fietsen in de mist.



Je kan niet altijd sinterklaas zijn, soms moet je ook eens de zwarte piet zijn.



Wie zakdoekjes wil uitdelen, moet ook zelf durven blèiten.



The head needs to be where the feet are.



Kiezen voor een bekend probleem is vaak makkelijker dan kiezen voor een onbekende oplossing.



Ik heb liever geluk dan gelijk.



Als je bang bent voor het onbekende, leer het dan kennen.



Zet geen komma daar waar een punt moet staan.



Een probleem is niets anders dan een niet gerealiseerd doel.



De juiste voordeur vinden is soms belangrijker dan het juiste te doen.



Loslaten is niet altijd nodig, toelaten is meestal al genoeg.



Zaken zichtbaar maken, hoe helder is dat niet?



Storingen hebben altijd voorrang.



En als we nu eens wat minder weerstand hebben tegen de weerstand? Wees de mug in de kamer. Zachtjes blijven prikken. Ooit gaat het licht aan.



Het onderscheid tussen middel en doel helpt mij stappen vooruit. Goed weten wat je wilt, voorkomt eenheidsworst.



Een scherpe dialoog over the WHY spaart ons oeverloze discussies over the HOW.



Ervaring is sterk, reflectie maakt het krachtig.



Twijfelen is de eerste stap van doen.



Als je valt, raap dan telkens een stukje op.



Ga ik op bijscholing, komt mijn collega daar een workshop geven ...



Problemen zijn schuim op opgewonden geesten. Een beetje rust doet dat schuim verdwijnen.

(Tom Hannes)

Vergeven is een eigenschap van sterke mensen

(Gandhi)



Het enige wat je zelf kunt veranderen, is jezelf.

(A. Huxley)



Succes berust op ervaring, ervaring berust op fouten. Fouten zijn dus alleen maar fouten als we er niets van leren.

(A. Robbins)



Ervaring is niet
wat een mens overkomt,
ervaring is wat een mens doet
met wat hem overkomt.



Je bent vandaag daar waar je gedachten je heen brengen.

(J. Alen)



Je kan altijd kiezen om opnieuw te kiezen.



We zijn niet onze gedachten, we hebben gedachten, en vaak zijn het niet eens de onze, maar hebben we ze ergens opgepikt.



Solidariteit moet een beetje pijn doen.



Voel je vrij of wees moedig: vrijmoedigheid.



Sturen op structuren is niks in vergelijking met sturen op cultuur.



Nieuwsgierigheid brengt je waar je met weten nooit komt.



Een rivier zonder oevers is een modderpoel.





Ook in onderwijs kan 1+1 3 zijn.



We kunnen al pratend de vis verdrinken.



Vraag je af: waarom ben ik ooit begonnen?



Volgzame schapen eten de meeste shit.



Zorg dat zandzakken je dromen niet neerhalen.



Accepteren is de eerste stap van transformeren.



Het conflict niet voeren met de andere, is het conflict voeren met jezelf.



De grootste harmonie is mogen verschillen.



Om ergens te komen, moet je eerst besluiten niet te blijven waar je nu bent.



Wat doe ik elke dag om in stand te houden wat ik zelf niet wil.



Wat doen we met olifanten en muizen in ons team?



'Ik heb het gevoel' betekent meestal: ik heb een mening, maar geen argumenten.



Het woord 'lastig' geeft de grens van iemands comfortzone aan.

afzien

RAKTER

KLASSE

Kritiek leveren is aandacht vragen.



Waarom zeggen mensen 'je' als ze 'ik' bedoelen?



Ik heb geen attitudeprobleem, jij hebt een perceptieprobleem.



Een fout is pas een fout als je hem wegmoffelt.



Accepteren van verzet is een bron van ontwikkeling.



ledereen heeft recht op zijn eigen onredelijkheid.